

Eens dan komt er een dag dat de zon weer gaat schijnen  
Eens dan komt er een dag dat je nare gevoel zal verdwijnen  
Eens dan komt een moment dat je wereld verandert  
Want eens dan komt er een dag dat je weer lacht  
En jij blij zal zijn

## Refrein:

Het leven is zo mooi wanneer ga jij dat zien?  
Wees nou toch eens trots je weet niet hoe dat moet, misschien  
Laat je zorgen gaan en maak je hoofd maar weer eens leeg  
Zing en dans met mij, het maakt je blij  
Het leven is mooi

Geluk stond nooit aan jouw kant. Je had nooit een doel in je leven  
Geen vriend of lief aan je hand, geen geld om iets leuks te beleven  
Had jij dan niet verwacht, dat jij kan stralen van binnen  
Geluk ligt zelf in je macht, zorg dat je lacht  
En alles wordt anders

## Refrein

Kom, ik wijs je de weg, ik neem je mee naar je dromen  
Een wereld vol zon en geluk zal jou vanaf nu overkomen  
Laat de mensen maar zien: jij bent een ster die zal schijnen  
Want eens dan komt er een dag dat je weer lacht  
En verdriet zal verdwijnen

Refrein - *verhoging* - Refrein

## *Afsluiting:*

Zing en dans met mij,  
Speel en voel je vrij  
Feest en zing met mij.  
Laat je gaan, het leven is mooi.