

**Als op Capri de rode zon weer in zee verzinkt  
En de maansikkel zilverbleek aan de hemel blinkt  
Varen vissers van Capri met snelle boten uit  
Leggen netten in zee en hopen op rijke buit  
Slechts de sterren geleiden hen aan het firmament  
Met hun beelden die elke visser al heel lang kent  
En van boot tot boot dit oude lied weerklinkt  
Hoor van ver hoe het zingt**

***refrein:***

**Bella, bella, bella Marie  
Slechts voor jou zing ik m'n droommelodie  
Bella, bella, bella Marie  
Vergeet me niet**

**Golven van de zee dragen 't weer mee. En ze komen  
dansend met hun lichte last vanuit 't verschiet  
Ergens aan het strand, rustend in 't zand  
Zitten de verliefden stil te luist'ren naar hun lied**

**Als op Capri de rode zon weer in zee verzinkt  
En de maansikkel zilverbleek aan de hemel blinkt  
Varen vissers van Capri met snelle boten uit  
Leggen netten in zee en hopen op rijke buit  
Slechts de sterren geleiden hen aan het firmament  
Met hun beelden die elke visser al heel lang kent  
En van boot tot boot dit oude lied weerklinkt  
Hoor van ver hoe het zingt**

**Bella, bella, bella Marie  
Slechts voor jou zing ik m'n droommelodie  
Bella, bella, bella Marie  
Vergeet me niet.**