

**Jij met je treurige ogen,jij hebt verdriet
Nachten lang lig je te wachten. Maar jij slaapt niet
Sluit je niet op in je kamer met al je pijn
Open je deur en je hart Ik wil bij je zijn**

Refrein:

**Dan gaan de lichten aan, zul je in zonlicht staan
Want dicht bij mij ,is de nacht zo voorbij.
Dan gaan de lichten aan,je hart zal open staan
Voor jou en voor mij ,gaat de dag nooit voorbij.**

**Jij met je treurige ogen, kijk om je heen
Zie je hoe de zon weer gaan schijnen voor jou alleen.
Al het verdriet in je ogen,dat gaat weer voorbij
Kom om je tranen te drogen.Maar heel dicht bij mij.**

Refrein.

**Jij met je duizenden dromen, ik maak ze waar
En als je thuis terug zal komen, Ik sta voor je klaar
Kijk maar, je kunt al weer lachen,de nacht is voorbij
Nee, je hoeft niets meer te vrezen.Je bent veilig bij mij**

Refrein.

**Dan gaan de lichten aan, zul je in zonlicht staan
Want dicht bij mij is de nacht zo voorbij. (wegstervend)**