

Refrein

↓ In de maneschijn,dansen golfjes klein,
↓ en de stromen, gaan en komen.
↓ 't Windje ruist er zacht,tovert sprookjespracht,
↓ in het Biesboschland bij nacht.

Stil glijdt zijn scheepje,
↓ tussen de grienden en riet,
↓ als iedereen slapen gaat, slaapt hij, de visser, niet.
↓ Hij werpt zijn netten, neuriet een mooie wijs,
↓ voelt zich als een koning, daar in zijn paradijs.

Refrein

Als hij gaat rusten,
↓ sluimerend in het riet,
↓ dan zingen rondom hem heen,vogeltjes nog hun lied.

↓ Onder zijn huifje,droomt hij van vrouw en kind
↓ die hij als een Biesboschman,daar ook nog steeds bemint.

Refrein

Als hij dan thuisvaart,
↓ ziet hij zijn huisje staan.
↓ Daar komen zijn kindertjes,die hem dan tegen gaan.
↓ Hij is gelukkig, zacht trilt zijn ruwe hand,
↓ En 's avonds vertelt hij weer over zijn Biesboschland.

↓ In de maneschijn,dansen golfjes klein,
↓ en de stromen,gaan en komen.
↓ 't Windje ruist er zacht,tovert sprookjespracht,
↓ in het Biesboschland bij nacht,
↓ in het Biesboschland bij nacht.