

**De avondzon valt over straten en pleinen
De gouden zon zakt in de stad
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen
Ze hebben de dag weer gehad
De neonreclame die knipoogt
langs ramen
Het motregent zachtjes op straat
De stad lijkt gestorven,
toch klinkt er muziek
Uit een deur die nog wijd openstaat**

Refrein:

**Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevrêê
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.**

**De toog is van koper,
toch ligt er geen looper
De voetbalclub hangt aan de muur
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox
Een pilsje dat is er niet duur
Een mens is daar mens,rijk of arm, 't is daar warm
Geen monsieur of mada maar WC
Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water
Ja 't is daar een heel goed café**

Refrein.

**De wereldproblemen die zijn tussen
Twee glazen bier opgelost voor altijd
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening
Of je staat in 't krijt
Het enige wat je aan eten kunt krijgen
Dat is daar een hard gekookt ei
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon
Ja de mensen die zijn daar nog blij.**

Refrein, 3^e maal wegstervend.