

**Zeg mij wat is er aan de hand, wat doen we met ons mooie land?
Zeg mij waarom dit alle goed van vis tot bomen sterven moet.
Wie brengt het bos in gevaar? Wie bouwt muren en straten?
Doen wij dat niet allemaal?**

Verloren zijn we niet.

Er is nog een toekomst en daar voor te vechten heeft zin.

Want zo kan het niet doorgaan, zie dat eindelijk eens in.

Verloren zijn we niet.

We kijken maar toe en we denken: het loopt niet zo'n vaart.

Denk eens aan onze kinderen.

't Is de moeite waard om voorzichtig te zijn.

Ik zing voor jou, ik zing voor mij, ik zing voor ieder, die hier woont

Om weer te komen tot een droom

Voor wie het dromen zich nog loont

Ik zing voor jou en ook voor haar, voor alle mensen bij elkaar

Ik zing voor al waarvan we houden

Zing dus allen met elkaar

Een heel klein lied, een heel klein lied

Kom op, verlies de moed nog niet

Voor onze bossen, onze heide, onze bomen, onze zee

Zing allen mee, zing allen mee

En zing zo hard als je maar kunt

Zodat het mooiste uit ons leven ons voor altijd blijft gegund

Verloren zijn we niet

Er is nog een toekomst en daar voor te vechten heeft zin.

Want zo kan het niet doorgaan, zie dat eindelijk eens in.

Verloren zijn we niet

We kijken, maar toe en we denken het loopt niet zo'n vaart

Denk eens aan onze kinderen

't Is de moeite waard om voorzichtig te zijn.