

**Als op Capri de rode zon weer in
zee verzinkt
En de maansikkel zilverbleek aan
de hemel blinkt
Varen vissers van Capri met snelle
boten uit
Leggen netten in zee en hopen op
rijke buit
Slechts de sterren geleiden hen
aan het firmament
Met hun beelden die elke visser al
heel lang kent
En van boot tot boot dit oude lied
weerklinkt
Hoor van ver hoe het zingt**

refrein:

**Bella, bella, bella Marie
Slechts voor jou zing ik m'n
droommelodie
Bella, bella, bella Marie
Vergeet me niet**

**Golven van de zee dragen 't weer
mee. En ze komen dansend met
hun lichte last vanuit 't verschiet**

**Ergens aan het strand, rustend in 't
zand
Zitten de verliefden stil te luist'ren
naar hun lied**

**Als op Capri de rode zon weer in
zee verzinkt
En de maansikkel zilverbleek aan
de hemel blinkt
Varen vissers van Capri met snelle
boten uit
Leggen netten in zeeën hopen op
rijke buit
Slechts de sterren geleiden hen
aan het firmament
Met hun beelden die elke visseral
heel lang kent
En van boot tot boot dit oude lied
weerklinkt
Hoor van ver hoe het zingt**

**Bella, bella, bella Marie
Slechts voor jou zing ik m'n
droommelodie
Bella, bella, bella Marie
Vergeet me niet.**