

**'t Is een herinnering zo als zovele,  
Maar deze ene laat mij niet los.  
Wanneer in 't voorjaar de vlinders spelen,  
Dan denk ik weer aan die dag in 't bos.**

**Daar bij een huis als van Hans en Grietje,  
Zag ik een kind zitten heel alleen.  
Haar kleine stem zong een lenteliedje,  
Voor duizend vlindertjes om haar heen.**

**En duizend vogels zijn toen gekomen,  
En zongen vrolijk haar liedje voort.  
Het schalde juichend door duizend bomen,  
En heel de wereld heeft dat gehoord.**

### ***Instrumentaal***

**En overal bleef men even luist'ren,  
een moment was het rumoer verstomd.  
Want zelfs de mensheid moet even fluist'ren  
Wanneer voor 't eerst iets van 't voorjaar komt.**

**Maar ik alleen heb dat kind zien zingen,  
daar in het woud op die zonnedag.  
Ik zag haar aan en mijn ogen vingen,  
Uit blijde ogen een lichte lach.**

**En dat is al wat mij is gebleven,  
Die lichte lach als een snelle groet.  
Maar 'k heb nooit van mijn hele leven,  
De lente zo van dichtbij ontmoet.**