

Vader Abraham

In je leven zijn er dagen en die zitten niet mee
Dan zijn er twee plaatsen, de kerk en't café
Waar je even kunt rusten in stil- t'of met een glas
Er is geen mens op de wereld, die daar niet eens was

Refrein:

Tussen kroegen en kerken
Is er weinig verschil
Want drinken en bidden
Maakt alle twee stil
Je denkt alleen aan je zonden
Bij drank en gebed
Iedereen heeft daar ooit
Wel een voetstap gezet

Niemand vraagt in kroeg en kerk wat je bidt of wat je drinkt
Er klinkt steeds een ander liedje als je huilt of als je zingt
Zelfs de klok in de toren lijkt op een bel in 't café
Bij de één de kastelein, de kap'laan of dominee

Tussen kroegen en kerken
Is er weinig verschil
Want drinken en bidden
Maakt alle twee stil
Je denkt alleen aan je zonden(herh)
Bij drank en gebed
Iedereen heeft daar ooit
Wel een voetstap gezet

Soms staan ze met z'n tweeën naast elkaar op het plein
In de kroeg is er bier, in de kerk rode wijn
Toch wint de één van de ander als het gaat om publiek
Maar in de hemel of op de aarde is er altijd muziek

2x Refrein