

mannen solo

**Als met Kerst de torenklokken luiden
Wordt het stil bij ons in de Jordaan
En dan zie ik steeds in mijn gedachten
Nog mijn allereerste kerstboom staan
Nooit zal ik die tijd vergeten
Waar ik ter wereld eens zal gaan
Ik zal nooit een mooier Kerstfeest weten
Dan bij ons, in de Jordaan
Ik zie me nog met moeder lopen
Op 't allerlaatst moment
Om een kerstboom te gaan kopen
Want dat scheelde weer een cent
't Fijnste van 't Kerstmis vieren
Was die boom te gaan versieren
En dan zongen we heel zacht
Met me moeder: Stille nacht**

koor

(solo)

**Als met Kerst de torenklokken luiden (*klokken luiden*)
Wordt het stil bij ons in de Jordaan (*in de Jordaan*)
En dan zie ik steeds in mijn gedachten (*in mijn gedachten*)
Nog mijn allereerste kerstboom staan
Nooit zal ik die tijd vergeten
Waar ik ter wereld eens zal gaan
Ik zal nooit een mooier Kerstfeest weten
Dan bij ons, in de Jordaan**

solo

**Nooit zal ik die tijd vergeten
Waar ik ter wereld eens zal gaan**

Koor

**Ik zal nooit een mooier Kerstfeest weten
Dan bij ons, in de Jordaan**

Solo

Ik zal nooit een mooier Kerstfeest weten

Koor

Dan bij ons, in de Jordaan