

**Eens dan komt er een dag
Dat de zon weer gaat schijnen
Eens dan komt er een dag
Dat je nare gevoel zal verdwijnen
Eens dan komt een moment
Dat je wereld verandert
Want eens dan komt er een dag
Dat je weer lacht
En jij blij zal zijn**

Refrein:

**Het leven is zo mooi
Wanneer ga jij dat zien?
Wees nou toch eens trots
Je weet niet hoe dat moet,
misschien
Laat je zorgen gaan en maak je
hoofd maar weer eens leeg
Zing en dans met mij
Het maakt je blij
*Het leven is mooi (bij 2^e keer: herhaal)***

**Geluk stond nooit aan jouw kant
Je had nooit een doel in je leven
Geen vriend of lief aan je hand**

**Geen geld om iets leuks te beleven
Had jij dan niet verwacht...
Dat jij kan stralen vanbinnen
Geluk ligt zelf in je macht
Zorg dat je licht
En alles wordt anders**

Refrein

**Kom, ik wijs je de weg
Ik neem je mee naar je dromen
Een wereld vol zon en geluk
Zal jou, vanaf nu overkomen
Laat de mensen maar zien
Jij bent een ster die zal schijnen
Want eens dan komt er een dag
Dat je weer licht
En verdriet zal verdwijnen Refrein**

Refrein - *verhoging* - Refrein

Afsluiting:

**Zing en dans met mij,
Speel en voel je vrij
Feest en zing met mij.
Laat je gaan, het leven is mooi.**