

Olé! Olé!

**Na die mooie warme reis door `t zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans
Heel m`n kamer straalt van rood en van oranje
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft me zo verward
Dat temperament veroverde m`n hart**

Refrein:

**Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan `t balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor**

**In m`n handen klepperen de castagnetten
En de flamengo die stamp ik met mijn voet
Ik draag enkel Andalusische toiletten
En op mijn hoofd staat een grote zwarte hoed
Bij spaanse vino en gitaarmuziek
Beleef ik steeds weer echte romantiek.**

Refrein

**Nu zit ik weer eenzaam in mijn eigen kamer
Terwijl de regen m`n dromen overspoelt.
'k Zou de muren willen wegslaan met een hamer
Want er is niets wat mijn spaanse vuur nog voedt.
Met bandarillas stevig in de hand
Verjaag ik kou en regen uit ons land.**

Refrein

Olé!

Lala... Eviva España