

K19 Midden in de winternacht K19 – K21

**Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.**

Elke vogel zingt zijn lied. Herders waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan. Blaas uw fluiten aan.

***Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren***

**Vrede was het overal wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.**

Elke vogel

**Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen.
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.**

Elke vogel

K20 Jingle bells

Jingle bells, jingle bells in de arreslee

Je hoort de belletjes van ver en wij zingen mee

Jingle bells, jingle bells niets is er zo fijn

dan als het sneeuwt met opa in de arrenslee te zijn

In opa's oude schuur daar staat een arrenslee
en als het 's winters sneeuwt gaan wij weer met
hem mee

We glijden door de sneeuw, het paard loopt in galop
Wij knusjes achterin de slee en opa zit voorop

Jingle bells, jingle bells in de arrenslee
Je hoort de belletjes van ver en wij zingen mee
Jingle bells, jingle bells niets is er zo fijn
dan als het sneeuwt met opa in de arrenslee te zijn

Het weer is koud en guur 't is glad, dus opgepast
M'n sjaal hangt in de wind en 'ik 'hou me stevig vast
Zo'n ritje met de slee dat is toch veel te kort
Ik kijk er zo naar uit als het winter wordt.

Jingle bells

K21 Gloria in excelsis Deo

Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis