

**'t Was winteravond en zo guur toen ik naar huis toe liep  
Uit een cafeetje klonk muziek die mij naar binnen riep  
Ik had geen haast, ik had het koud en zocht vertier  
Daar zaten mannen met bruine ogen en met gitzwart haar  
En uit de jukebox klonk muziek, heel vreemd, een soort gitaar  
Toen zei een man die mij zag staan: wees welkom hier**

**refr.:**

**Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen  
Drink rode wijn, want dan denk je niet aan morgen  
Doe net als ik want de eenzaamheid kan vreeslijk zijn,  
mijn hart doet pijn  
Drink rode wijn, als je wilt dan kun je blijven  
Drink rode wijn om het heimwee te verdrijven  
Zo ver van huis in een vreemde wereld koud als steen  
heel alleen.**

**En ze vertelden me van hun blauwe meren en muziek  
Van oude huizen, groene heuvels, vol van romantiek  
En van hun vrouw die men zo mist en zo bemint  
Want ze gaan werken ver van thuis en hun geboorteland  
En al hun spaargeld gaat naar huis, naar 't land van zee en  
strand  
Hier ver vandaan daar is hun thuis, hun vrouw en kind**

**refr.**