

Lala....

A Heel lang geleden, 't was op een dag,
Ging een jonge man naar het leger,
Hij zat nog vol met illusies en stond
Op een oud stationnetje te wachten.
Zijn lieve meisje, trots op haar vriend,
En met een traan in haar ogen
Gaf zij aan hem een afscheidsbrief
En ze zei tegen haar lief:

Refrein:

**Adieu mijn kleine garde officier, adieu, adieu
En vergeet mij niet en vergeet mij niet.
Adieu mijn kleine garde officier, adieu, adieu
En vergeet mij niet en vergeet mij niet.**

B Hou het recht m'n jongen, ongedwongen
Lach de hele dag, kijk uit elke dag elke nacht.
Stel maar steeds je zorgen uit tot morgen
Tataratata
En weet dat ik hier op je wacht.

Lala

C Toen brak de dag aan, het was nog vroeg
Dat had geen mens durven dromen
De soldaten die mochten opeens weer naar huis
Want de vrede was weder gekomen.
De jonge garde, een laatste maal
Stond opgesteld daar te wachten.
Toen sprak de oude generaal
Zijn mannen toe in klare taal:

Refrein -- B -- Refrein

Adieu, adieu, adieu mijn gardeofficier.