

woorden die jou zijn gezegd  
zijn ze gemeend, zijn ze echt  
sta er niet altijd te lang bij stil  
al maakt het wel uit wie het zegt  
voel je vanbinnen verdriet  
niemand die dat aan je ziet  
dan zijn die woorden een kleine troost  
en haal je de kracht uit dit lied

**refr.:**

eens dan schijnt voor jou de zon  
vraag de sterren maar waarom  
zo is het leven  
nemen en geven  
dan verschijnt er weer een lach  
het geluk dat op jou wacht  
gaat jou omarmen  
ieder uur van de dag

zit alles tegen vandaag  
en loop je rond met de vraag  
waarom mag ik niet gelukkig zijn  
ik heb hier toch niet om gevraagd  
't is maar een kwestie van tijd  
al lijkt het een eeuwigheid  
wat er niet is kan er morgen zijn  
want weet dat een wolk weer verdwijnt

**2x refr.**

gaat jou omarmen  
ieder uur van de dag