

**Huilende sirenes, een schip gaat in zee,
En wuivend op de kade huilt een meisje mee,
Haar jongen gaat varen, hij staat op de brug,
Over zes jaren keer ik weer bij jou terug.**

refrein

**Hoor je het ruisen der golven.
Hoor je het lied van de zee.
Vaar met me mee om de wereld m'n kind.
Kom kus me en ga met me mee.
Vaar met me mee om de wereld m'n kind.
Kom kus me en ga met me mee.**

**Zes jaren verstreken, het schip kwam nooit meer,
Het ging ten onder, de matroos kwam nimmer meer,
Het meisje, zij wacht nog, haar hart vol verdriet,
En in de verte hoor je af en toe dit lied:**

refrein

mmmmm

**Vaar met me mee om de wereld m'n kind.
Kom kus me en ga met me mee.
Vaar met me mee om de wereld m'n kind.
Kom kus me en ga met me mee.**