

Refrein: (2^e stem boven melodie)

Je ging de wijde wereld in, de zon tegemoet

En bent in de vreemde √ gebleven.

**Maar nu je weer naar huis verlangt, ontbreekt je de
moed,**

Je hebt ook zo lang niet √ geschreven.

Al denkt ze dat je haar vergat in 't verre vreemde land,

Zij heeft alleen aan jou haar hart verpand.

**Het zwerven maakt een mens zo moe, neem dus een
besluit,**

Bij haar rust je werk'lijk pas uit.

(éénstemmig)

Vaak kijkt ze stil naar je foto,

Jouw lege stoel bij de haard.

Jij zocht geluk in de vreemde,

Was dat de eenzaamheid waard.

Refrein (tweestemmig)

Instrumentaal (koor neuriet mee)

Al denkt ze dat je haar vergat in 't verre vreemde land

Zij heeft alleen aan jou haar hart verpand.

**Het zwerven maakt een mens zo moe, neem dus een
besluit,**

Bij haar rust je werk'lijk pas uit.