

**Er is een plaats,
voor wie kind is gebleven,
wie in zijn hart,
nog gelooft in een sprookjesverhaal,
dat waarheid wordt,
misschien doen we dat allemaal..**

refrein:

**geef de kinderen een wereld,
waar het goed is om te blijven,
waar ze kunnen samenwonen
rond de bomen die er staan
geef de kinderen een wereld
die ons allen zal bevrijden
en die ons ook doet geloven
*laat die droom nu nooit meer gaan***

**Er is nog hoop
op wat zon minder regen
een hart is groot
ieder kind draagt een wereld in zich
daar leef ik voor
geef het licht geef dit streven door**

2x refrein