

**Wanneer je wel eens denkt  
Dat niemand je meer kent  
En je eenzaam bent.  
Dan denk je vaak aan vroeger  
Toen je zo gelukkig was  
En alles nog een sprookje leek.  
Maar zelfs de mooiste sprookjes  
Hebben soms een traan,  
Tranen die je nu vergeet.  
Want toen was er altijd iemand  
Die je hart verwarmen kon,  
Die iemand die er nu ontbreekt.**

↓ **Tijd komt en gaat voorbij.**

↓ **Na regenbuien is er weer een zon die  
schijnt.**

↓ **Dus treur vandaag maar niet, al heb  
je ook verdriet.**

↓ **Ook slechte tijden gaan voorbij.**

**Want morgen is misschien  
De dag waarvan ik droom,  
Dromen zijn soms waar.  
Dan ben ik weer als vroeger**

**Zo gelukkig als een kind  
Al ben ik dan geen zeven jaar.  
Dan ben ik niet meer eenzaam  
En dan heb ik geen verdriet,  
Die tijd is dan voorbij.  
Voorbij zijn ook mijn tranen  
En terug is dit geluk.  
Misschien is dan mijn dag weer blij.**

**Refrein 2x**

**Ook slechte tijden gaan voorbij.**