

**Je kijkt achterom  
En je denkt dat het niet mooier kon  
Maar zoals het spreekwoord zegt  
Een oude wijn die smaakt het best**

**De mooiste jaren... die komen nog  
Al wordt ons haar wat grijs, het jonge hart dat klopt  
De mooiste jaren... die komen nog  
Het leven brengt je waar je naar zocht  
Kom pluk vandaag de dag  
Laat maar zien dat leven mag  
Het maakt niet uit  
Als je maar fluit  
De mooiste jaren... die komen nog  
We zijn niet uitgeteld  
We zijn er nog**

**Je weet op een dag  
Dat jij ook eens genieten mag  
Maar je weent  
Wie dat niet ziet  
Is echt heel arm  
Kent 't leven niet**

**De mooiste jaren... die komen nog  
Al wordt ons haar wat grijs, het jonge hart dat klopt  
De mooiste jaren... die komen nog  
Het leven brengt je waar je naar zocht  
Kom pluk vandaag de dag  
Laat maar zien dat leven mag  
Het maakt niet uit  
Als je maar fluit  
De mooiste jaren... die komen nog  
We zijn niet uitgeteld, we zijn er nog  
We zijn niet uitgeteld, we zijn er nog**