

**Zwarte slaven, het uur van de vrijheid breekt aan.
In je hart zal de zon dan eeuwig schijnen.
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid zal slaan.
En je ziel en je lichaam zijn vrij van slavernij.**

**Zwarte slaven, de wereld zal eind'lijk verstaan,
Dat een huidskleur geen hindernis mag wezen.
Zwarte slaven, de volk'ren zijn broeders voortaan.
Ja, de mensen zijn allen gelijk, 't zij arm of rijk.**

**Want een man is geen man
als hij de vrijheid niet kent,
Nee, zo'n man, nee, zo'n man is nooit tevreden,
Want een man, is pas man,
als men de vrijheid hem schenkt,
Is hij vrij, is zijn leed voorgoed voorbij.**

**Laat de wereld het overal horen,
Dat geen mens ooit als slaaf werd geboren.
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid breekt aan,
En de tijd van verdriet is voorbij, want je bent vrij,
Je bent vrij, je bent vrij, al je leed is voorbij.
Je bent vrij, je bent vrij, al je leed is voorbij.
Je bent vrij, je bent vrij.**