

**Wanneer je wel eens denkt
Dat niemand je meer kent
En je eenzaam bent.
Dan denk je vaak aan vroeger
Toen je zo gelukkig was
En alles nog een sprookje leek.
Maar zelfs de mooiste sprookjes
Hebben soms een traan,
Tranen die je nu vergeet.
Want toen was er altijd iemand
Die je hart verwarmen kon,
Die iemand die er nu ontbreekt.**

- ↓ **Tijd komt en gaat voorbij.**
- ↓ **Na regenbuien is er weer een zon die schijnt.**
- ↓ **Dus treur vandaag maar niet, al heb je ook verdriet.**
- ↓ **Ook slechte tijden gaan voorbij.**

**Want morgen is misschien
De dag waarvan ik droom,
Dromen zijn soms waar.
Dan ben ik weer als vroeger
Zo gelukkig als een kind
Al ben ik dan geen zeven jaar.
Dan ben ik niet meer eenzaam
En dan heb ik geen verdriet,
Die tijd is dan voorbij.
Voorbij zijn ook mijn tranen
En terug is dit geluk.
Misschien is dan mijn dag weer blij.**

Refrein 2x

Ook slechte tijden gaan voorbij.