

(tegenstem onder melodie)

Refrein:

↓ Een koffer vol met dromen, daarmee ben ik op sjouw.

↓ En welke uit zal komen, gaat sowieso over jou.

↓ De een wil jou weer kussen, de ander streelt je zacht.

↓ Als ik je in mijn armen sluit, komt meteen de mooiste uit

↓ Die ik droomde elke dag.

In die mooie verre landen, met parels van stranden

Werd ik zo vaak verliefd.

↓ Maar deze keer werd ik betoverd, m'n hart is veroverd,

↓ Ik doe geen oog meer dicht.

Refrein

Ik heb zolang moeten wachten, die eenzame nachten

Ze kwamen niet voorbij.

↓ Door mijn dromen op te sparen en goed te bewaren,

↓ Leek jij toch dicht bij mij.

Verhoging

Refrein

↓ Als ik je in mijn armen sluit, komt meteen de mooiste uit

↓ Die ik droomde elke dag.