

'k Had nooit genoeg,  
ik wilde altijd meer en meer  
Wat ik in handen had, daar legde ik mij nooit bij neer  
Het moest groter, duurder, beter  
Ik was bijna al vergeten wat ik nodig had  
Ik dacht dat ik alles bezat  
en toen kwam jij in één keer op mijn pad.

Ben al tevree wanneer je in mijn ogen kijkt,  
Het is jouw lach, jouw blik,  
jouw stem die heel mijn hart verrijkt.  
Nee ik hoef toch geen juwelen,  
wat kan mij die troep nou schelen schat  
Ik hou van jou.  
En nu zolang jij bij mij bent,  
heb jij meer dan genoeg mijn hele hart verwend.

Wat heeft een mens nog meer te wensen,  
als er iemand is als jij die van me houdt  
Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben  
lieve schat dat laat me koud.  
Want zoals jij is er één,  
en die ene blijft een leven lang dicht bij me staan.  
Wat heeft een mens nog meer te wensen  
als ik elke dag jouw armen om me heen voel slaan.

## VERHOGING

't Maakt niets meer uit, al nemen ze me alles af.  
Pak maar mijn auto, neem mijn geld het is voor mij geen straf.  
Het geluk zal ik bewaren,  
ik kan duizend nachten sparen door met jou te zijn.  
Wat maakt rijk zijn nou zo fijn,  
't is jouw liefde en een beetje zonneshijn.

Wat heeft een mens ...*refrein volledig en eindigen met:*

Wat heeft een mens nog meer te wensen,  
als ik elke dag mijn armen om je heen kan slaan.